

Deze maand bestuderen we fragmenten uit president Ikeda's lezing 'Belangrijke passages uit 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' uit de lezingenreeks 'Het boeddhisme van de zon verlicht de wereld'; SGI Nieuwsbrief 11443

[7] Hoofdstuk 'De leraar van de Wet'

De grote gelofte van kosenrufu is het hart van de Soka Gakkai

Wij van de Soka Gakkai hebben een grote gelofte geërfd van onze eerste president, Tsunesaburo Makiguchi, en zijn opvolger en tweede president, Josei Toda. Het is de unieke, grote missie van kosenrufu. De missie om het boeddhisme van de zon, dat is gevestigd door Nichiren Daishonin, de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet, over de hele wereld te verspreiden en ons in te zetten voor geluk en vrede voor de hele mensheid. Die gelofte leeft echt in het hart van de eerste drie presidenten van de Soka Gakkai en hun leerlingen. We hebben ervoor gekozen in deze wereld geboren te worden om die nobele missie te vervullen door ons enthousiast aan te sluiten bij deze groep Bodhisattva's van de Aarde [dat wil zeggen, de Soka Gakkai]. (...)

<kop> Een dag waarop we onze inspanningen voor kosenrufu hernieuwen

3 mei is het startpunt voor Soka leermeesters en leerlingen voor het voortzetten van de grote, onzelfzuchtige strijd van de Daishonin om de Mystieke Wet te verspreiden. Onze reis van leermeester en leerling gaat verder wanneer we alle beproevingen en obstakels te boven komen en overwinnen. (...)

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' zegt de Daishonin: "De 'grote gelofte' verwijst naar de verspreiding van de Lotus Soetra [Nam-myoho-renge-kyo]." (OTT, 82)

Ware bodhisattva's kiezen ervoor in een kwaadaardige tijd te worden geboren om die grote gelofte te vervullen. Ze nemen in deze wereld vol lijden actief hun plaats in de samenleving in. Zij zijn de "leraren van de Wet" waarover we in deze aflevering leren. (...)

Hoofdstuk tien: De leraar van de Wet

Zestien belangrijke punten

Punt één betreffende "de leraar van de Wet"

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' staat: (...) Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de grootste onder de leraren van de Wet. (OTT, 81-82)

<kop> Het tweeledige aspect van de leraren van de Wet: Zoeken naar de Wet en anderen naar verlichting leiden

In het bespreken van de leraren van de Wet stelt de Daishonin eerst vast dat hij en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de belangrijkste leraren van de Wet zijn. (...)

In het hoofdstuk 'De leraar van de Wet' staan twee aspecten of rollen van de leraren van de Wet: ten eerste maken ze van de Wet hun leraar en gids in het leven, en ten tweede gedragen ze zich als leraren en delen met anderen de Wet waarvan ze zich bewust zijn geworden. Het eerste is het aspect van het zoeken naar de weg, voorspoed vergaren door te streven naar verlichting, en het

tweede is het begeleiden van anderen, tot voorspoed van die anderen door hen de weg naar verlichting te wijzen. Ons alleen te richten op onze eigen verlichting betekent geen compassie hebben voor anderen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de beoefenaars van de twee voertuigen (stemhoorders en bewustgewordenen). Anderzijds kan het zich alleen richten op het helpen van anderen leiden tot hypocriet en arrogant gedrag. Alleen wanneer die twee samenkomen, als aanvulling op elkaar, kan echte menselijkheid tot bloei komen.

De leraren van de Wet begeven zich onder de mensen en delen onvermoeibaar de grootsheid van het boeddhisme met hen. Het woord 'leraren' houdt in dat ze spirituele leiders zijn.

De Daishonin verklaart: "Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de grootste onder de leraren van de Wet." (OTT, 82)

En inderdaad, wij van de Soka Gakkai die nu Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de essentie van de Lotus Soetra, brengen de wijsheid, compassie en moed op, die nodig zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. We zijn grote leraren van de Wet, rechtstreeks verbonden met Nichiren Daishonin.

Geboren worden in een kwaadaardige tijd door de kracht van onze gelofte

Een opmerkelijk kenmerk van het hoofdstuk 'De leraar van de Wet' is de beschrijving van bodhisattva's die afstand doen van de enorme zuivere beloningen die ze hebben verkregen door hun beoefening, en in een kwaadaardige tijd worden herboren om de Lotus Soetra te prediken. Het is een nobel pad dat ze hebben gekozen vanuit hun wens om alle levende wezens in staat te stellen verlichting te bereiken. De grote leraar Miao-lo¹ noemde dit "Vrijwillig het geschikte karma op zich nemen,"² met een verwijzing naar hoe deze bodhisattva's, door de kracht van hun gelofte om alle levende wezens te redden, in deze saha-wereld³ vol lijden verschijnen en zich volledig inzetten om de Mystieke Wet te verspreiden. (...)

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' verklaart de Daishonin: "De personen die 'worden geboren in deze kwaadaardige wereld [of tijd]' zijn Nichiren en zijn volgelingen" (OTT, 82). Oftewel, Nichiren en zijn volgelingen zijn de bodhisattva's die een gelofte hebben gedaan om "vrijwillig het geschikte karma op zich te nemen."

In het hart van deze bodhisattva's weerklinkt de trotse en vreugdevolle verklaring: "Verenigd door de banden van leermeester en leerling, hebben we ervoor gekozen samen geboren te worden in deze wereld, in deze kwaadaardige tijd, door onze gedeelde gelofte!"

De leermeesters en leerlingen van Soka zijn in de huidige tijd vol energie doorgestaan met hun inzet voor wereldwijde kosenrufu. Talloze leden over de hele wereld hebben vol vreugde hun ervaringen

¹ Miao-lo (711-782): ook bekend als Grote leraar Ching-hsi, genaamd naar zijn geboorteplaats. Een grondlegger van de T'ien-t'ai School in China. Hij wordt geëerd als de persoon die de school in ere heeft hersteld. Zijn commentaren bij T'ien-t'ai's drie belangrijkste werken hebben de titel *De aantekeningen bij 'De diepgaande betekenis van de Lotus Soetra,'* De aantekeningen bij *'De woorden en zinnen van de Lotus Soetra,'* en De aantekeningen bij *'Grote concentratie en inzicht.'*

² Vrijwillig het geschikte karma op zich nemen: dit is een verwijzing naar bodhisattva's die, al hebben ze het recht om de zuivere beloningen van de boeddhistische beoefening te ontvangen, daar afstand van doen en een gelofte afleggen om te worden herboren in een onzuivere wereld teneinde levende wezens te redden. Ze verspreiden de Mystieke Wet en ondergaan daarbij hetzelfde lijden als degenen die vanwege hun karma in de kwaadaardige wereld zijn geboren.

³ Saha wereld: deze wereld, vol lijden. Vaak vertaald als de wereld van verdraagzaamheid. In het Sanskriet betekent saha de aarde; dit heeft van oorsprong de betekenis "verdragen" of "doorstaan." Dit is de reden dat saha in de Chinese versie van boeddhistische geschriften wordt weergegeven als verdraagzaamheid. In deze context duidt de saha wereld op een wereld waarin mensen lijden moeten doorstaan.

verteld van het “vrijwillig op zich nemen van het geschikte karma” en het transformeren van karma in hun missie. Ze hebben laten zien hoe groots de menselijke revolutie van een enkele persoon is en wat een oneindige bron van hoop en inspiratie dit kan worden.

In de Lotus Soetra staat dat degenen die de soetra in hun hart sluiten “vrij zijn om te kiezen waar ze geboren zullen worden” (LSOC10, 202). Wij worden allemaal nu geboren in het Laatste Tijdperk van de Wet, hier in het land, de plaats, tijd en omstandigheden van onze keuze om onze missie als Bodhisattva’s van de Aarde te vervullen. Wanneer we ons bewust worden van onze grote gelofte uit het oneindig verre verleden, krijgt ons leven een volledig andere betekenis. Al ons lijden wordt getransformeerd in onze missie, omdat we allemaal, zonder uitzondering, bodhisattva’s zijn die een gelofte hebben gedaan.

We doen activiteiten, bruisend van vreugde omdat ieder van ons een “gezant van de Aldus Gekomene” is, zoals beschreven staat in het hoofdstuk ‘De leraar van de Wet,’ gezonden door de Aldus Gekomene en het werk van de Aldus Gekomene uitvoerend” (LSOC10, 200).⁴

“Afgevaardigden van de Aldus Gekomene” verschijnen nu overal in de wereld.

Kosenrufu begint met een één-op-één dialoog

De term ‘leraar van de Wet’ kan de indruk geven dat het gaat om iemand die tot een groot publiek spreekt, maar de Lotus Soetra maakt duidelijk dat dit niet het geval hoeft te zijn. Er staat dat iemand die het boeddhisme met zelfs maar één persoon deelt een gezant van de Aldus Gekomene is.

Of we het nu hebben over het verspreiden van de Mystieke Wet of het leiden van mensen naar verlichting, beide beginnen ermee dat we het hart van de persoon voor ons raken. Alle mensen verdienen van nature het hoogste respect, omdat ze de boeddhanatuur bezitten. Niemand verdient het om gekleineerd te worden, of respectloos te worden behandeld. Daarom zijn één-op-één dialogen en kleine bijeenkomsten zo belangrijk. (...)

Door altijd ons uiterste best te doen om iedere persoon te koesteren, hebben we individuele personen aangemoedigd om samen met ons op te staan voor deze nobele zaak.

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ zegt de Daishonin verder: “Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, die nu Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de ware gezanten.” (OTT, 83) Wij, de leden van de Soka Gakkai reciteren oprecht Nam-myoho-renge-kyo en volharden in het voeren van dialogen om de ene na de andere persoon te helpen een band op te bouwen met het boeddhisme. Daarom zijn wij de ware gezanten van de Aldus Gekomene.

Punt zeven, over het gewaad, de zitplaats en de kamer in de passage “Medicijnkoning, als er goede mannen en goede vrouwen zijn die, nadat de Aldus Gekomene een toestand van niet-zijn is ingegaan, wensen deze de Lotus Soetra uiteen te zetten voor de vier soorten gelovigen [monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen], hoe moeten ze die dan uiteenzetten? Deze goede mannen en goede vrouwen moeten de kamer van de Aldus Gekomene binnengaan, het gewaad van de Aldus Gekomene aantrekken, op de zitplaats van de Aldus Gekomene gaan zitten, en dan voor het welzijn van de vier soorten gelovigen deze soetra uitgebreid uiteenzetten. [LSOC10, 205]

⁴ In het (10e) hoofdstuk ‘De leraar van de Wet’ van de Lotus Soetra staat: “Als een van deze goede mannen of goede vrouwen in de tijd nadat ik een toestand van niet-zijn ben ingegaan in staat is de Lotus Soetra in het geheim uiteen te zetten aan een persoon, of zelfs maar een zinsnede daaruit, dan moet u weten dat hij of zij de gezant is van de Aldus Gekomene. Hij/zij is gestuurd door de Aldus Gekomene en doet het werk van de Aldus Gekomene” (LSOC10, 200).

(...) Nu houden Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, zich aan deze drie regels van prediking, gesymboliseerd door het gewaad, de zitplaats en de kamer, op elk moment van hun leven.

Het gewaad is het gewaad dat “zachtaardig en verdraagzaam” is (hoofdstuk 10), maar waar ook naar wordt verwezen in de passage “We (...) zullen het harnas van volharding aantrekken” (hoofdstuk dertien ‘Aanmoedigen tot toewijding’).

Wat de zitplaats betreft, als we ons toewijden aan de beoefening, zonder enige terughoudendheid, dan wordt het de zitplaats van “de leegte van alle verschijnselen [door het uitbannen van gehechtheid aan onze vergankelijke status]” (hoofdstuk tien).

De kamer wordt zo genoemd omdat iemand “verblijft in medelijden en compassie” wanneer hij of zij de leerstellingen uiteenzet. Het betekent het soort zorgzaamheid die een moeder heeft voor haar kind. En als we ons niet houden aan deze drie regels van prediking op elk moment van ons leven? (OTT, 84-85)

De drie regels van prediking: het gewaad, de zitplaats en de kamer

Vervolgens gaan we kijken naar een gedeelte in ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ over de drie regels van prediking, ook bekend als de drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer.⁵ Het woord ‘regel’ heeft hier de betekenis van ‘richting,’ ‘weg’ of ‘richtlijn.’ Wat moeten de goede mannen en vrouwen – ofwel de leraren van de Wet – die de Lotus Soetra in praktijk brengen in de tijd na het heengaan van de Boeddha, doen om de soetra te prediken voor het welzijn van anderen? De drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer – rijke menselijke metaforen – geven hiervoor een richtlijn. (...)

De drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer worden naar voren gebracht na de waarschuwing van de Boeddha: “Aangezien haat en jaloezie ten aanzien van deze soetra overvloedig voorkomen, zelfs wanneer de Aldus Gekomene in de wereld is, hoeveel erger zal dit dan niet zijn na zijn heengaan?” (LSOC10, 203) Het valt gewoon te verwachten dat het verspreiden van de correcte leer in de kwaadaardige tijd na de dood van Shakyamuni tot vervolging zal aanzetten. Vervolgingen hebben de Daishonin talloze keren getroffen, precies zoals in de soetra-passage staat. Zo werd hij tijdens de vervolging bij Tatsunokuchi⁶ bijna onthoofd. Hij doorstond dit allemaal om de grote Wet te onderrichten en te verspreiden voor de verlichting van de mensen, tot in de eeuwige toekomst van het Laatste Tijdperk van de Wet. Ook wij mogen nooit opgeven of toegeven, wat voor

⁵ Drie regels van prediking: ook bekend als de drieregels van het gewaad, de zitplaats en de kamer. Drie essentiële punten in het verspreiden van de Lotus Soetra in de kwaadaardige tijd na de dood van boeddha Shakyamuni, die in het hoofdstuk ‘De leraar van de Wet’ van de soetra staan. Shakyamuni verklaart: “Als er goede mannen en goede vrouwen zijn die, nadat de Aldus Gekomene in een staat van niet-zijn is overgegaan, deze Lotus Soetra willen uiteenzetten aan de vier soorten gelovigen [monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen], hoe moeten ze dit dan doen? Deze goede mannen en goede vrouwen moeten de kamer van de Aldus Gekomenen binnengaan, het gewaad van de Aldus Gekomene aantrekken, op de zitplaats van de Aldus Gekomene gaan zitten en dan voor het welzijn van de vier soorten gelovigen deze soetra uitgebreid uiteenzetten. De ‘kamer van de Aldus Gekomene’ is de geestestoestand waarin je groot medelijden en compassie voelt voor alle levende wezens. Het ‘gewaad van de Aldus Gekomene’ is de geestestoestand die zachtaardig en verdraagzaam is. De ‘zitplaats van de Aldus gekomene’ is de leegheid van alle verschijnselen” (LSOC10, 205).

⁶ Vervolging bij Tatsunokuchi: Op 12 september 1271 werd Nichiren Daishonin, die op valse aanklachten werd vastgehouden, midden in de nacht meegenomen om in het geheim bij Tatsunokuchi onthoofd te worden, maar deze poging mislukte.

moeilijkheden we ook tegenkomen. Die vastberaden spirit is bepalend voor een trotse leerling van Nichiren Daishonin.

Het boeddhisme betekent te overwinnen. We kunnen de stormen van tegenspoed niet trotseren of overwinnen met slechts een halfhartig besluit. Daarom omvat het “gewaad” dat we moeten aantrekken “het gewaad dat zachtaardig en verdraagzaam is” en “het harnas van volharding” (OTT, 85).

De “zitplaats” betekent bereid te zijn “ons zonder enige terughoudendheid toe te wijden aan de beoefening” (OTT, 85), te midden van de woeste golven van de dagelijkse wereld en onbevreesd door te gaan wanneer we oog in oog staan met de duivelse aard van arrogante gezaghebbers. De “kamer” verwijst naar compassie die lijkt op de “zorgzaamheid van een moeder voor haar kind” (OTT, 85) en ook de kracht om iedereen tegen onheil te beschermen. (...)

Soka Gakkai leden creëren “orchideeënkamers van compassie”

De drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer doen me altijd denken aan de dialoog tussen de gastheer en de gast in de Daishonins verhandeling “over het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land.”⁷

Omdat ze zich allebei grote zorgen maakten vanwege de natuurrampen die het land teisterden en de mensen lieten lijden, vinden de gastheer en de gast in elkaar iemand waarmee ze van gedachten konden wisselen en spontaan konden praten. In de loop van hun gesprek reageert de gast kwaad op de kritiek van zijn gastheer op de Zuivere Land (Nembutsu) leerstellingen en staat op om weg te gaan. Maar de gastheer dringt er met een kalme glimlach bij hem op aan om te blijven zitten en legt geduldig de redenen en waarheid uit die aan zijn opmerking ten grondslag liggen. De woede van de gast nam af en hij luistert opnieuw vol aandacht.

Hier omarmt de gastheer de geïrriteerde gast warm met “het gewaad dat zachtaardig en verdraagzaam is,” en gaat verder met een dialoog die oprecht is, open en vrij van vooroordelen. Hiermee creëert hij een “orchideeënkamer van compassie,” vol empathie voor degenen die lijden. De verspreiding van een dergelijke dialoog op basis van de drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer, door heel Japan en over de hele wereld, zal een solide basis leggen voor het realiseren van het ideaal van de Daishonin van “het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land.” Dit is geen doel voor de verre toekomst; het wordt nu bereikt, waar onze leden, “de grootste onder de leraren van de Wet” (OTT, 82), levendige, doorgaande dialogen voeren.

Met anderen het boeddhisme delen in het dagelijks leven

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Tsunesaburo Makiguchi en Josei Toda, onze eerste en tweede president, werden gearresteerd en gevangengezet door de Japanse militaire gezaghebbers in oorlogstijd [in juli 1943]. Ondanks de harde omstandigheden van hun gevangenschap hebben ze geen van beiden ooit de banier van dialoog voor “het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land” laten zakken. Meneer Makiguchi gebruikte zijn ondervragingssessies als een

⁷ ‘Over het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land’: een verhandeling die de Daishonin op 16 juli 1260 aanbood aan Hojo Tokiyori, de regent in ruste maar nog steeds de machtigste figuur in de heersende clan van Japan. De verhandeling is in de vorm van een dialoog tussen een gastheer en een gast, respectievelijk Nichiren Daishonin en Hojo Tokiyori betreffend. In deze verhandeling voorspelt de Daishonin dat, als de correcte leer van de Lotus Soetra niet werd gevolgd, het land in de nabije toekomst de rampen van interne strijd en buitenlandse invasie zou ondergaan, de enige twee van de ‘drie catastrofes en zeven rampen’ die in Japan nog niet hadden toegeslagen.

gelegenheid om over de boeddhistische filosofie te praten en meneer Toda introduceerde het Nichiren Boeddhisme bij zijn gevangenvaarders. (...)

Als we het boeddhisme serieus en oprecht delen met anderen, verblijven we op dezelfde plaats als de Aldus Gekomene" (OTT, 83).⁸ De leraren van de Wet zijn altijd samen met de Boeddha.

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' citeert de Daishonin een commentaar dat luidt: "Ochtend na ochtend staan we op met de Boeddha, avond na avond leggen we ons neer met de Boeddha. Moment na moment bereiken we de weg, moment na moment onthullen we onze ware identiteit."⁹ (OTT, 83)

De leraren van de Wet belichamen, onderrichten en bevorderen het boeddhisme onophoudelijk in hun dagelijks leven. Want dit is de weg naar eeuwig geluk. (...)

⁸ In het hoofdstuk 'De leraar van de Wet' van de Lotus Soetra staat: "U moet weten dat deze mensen zullen verblijven op dezelfde plaats als de Aldus Gekomene, en de Aldus Gekomene zal hen met zijn hand een klapje op het hoofd geven" (LSOC10, 204).

⁹ Uit een commentaar van Fu Ta-shih (497-569), een lekenboeddhist in China die het respect had verworven van keizer Wu van de Liang dynastie, die zelf een toegewijde boeddhist was. Hij was niet alleen een oprechte beoefenaar van het boeddhisme, maar ook een grote filantroop.